

Så er vores lille forening blevet voksen, 50 år – velkommen til denne fejring.

For 50 år siden satte de første pionerer fællesskabet og det selvgjorte arbejde i højsæde.

De var nøjsomme og der blev bygget efterhånden som byggematerialerne faldt i hænderne på dem.

Andre, valgte huse fra Vestkyst Stuggan, formentlig fordi det var det eneste der lavede 30-årige lån, allerede den gang.

Dem der overtager hus eller bygger her 50 år senere, er ofte travle familier der søger ro, afslapning og frisk luft i fritiden. og ikke mindst mange som hellere vil betale sig ud af opgaverne, både når det gælder egne og fælles opgaver.

-----  
Senere fik vi lov at overtage laden, fuld af gammelt ragelse stod Mølleboerne sammen og fik ryddet op, fikset og malet den – og har du ikke læst historien på vores hjemmeside endnu, så gør det – den er super hyggelig.

Laden kan lejes af jer medlemmer og bare i år har der både været konfirmation og bryllup, hvor Laden blev pyntet efter alle kunstens regler.

I dag er Laden træt og skadet. Den står ved en milepæl hvor der skal tages beslutning om Ladens fremtid.

-----  
Petanque og minigolfen har vi også haft i mange år. Bestyrelsen bevilger hvert år penge til gode frivillige kræfter kan holde petanque i live. Minigolfen er begyndt en rejse ud i lyset op til boldbanen, for at se om det kan være med til at lokke børnefamilierne ud af de lukkede haver og genoplive fællesskabsånden.

-----  
Bestyrelsesarbejdet har ligeledes udviklet sig fra en autoritet for 50 år siden til i højere grad et serviceorgan. Den nuværende bestyrelse består ligeledes af medlemmer fra 50 årtier, det er en spændende kombination som kræver hårfin balance.

Vi har medlemmer der vægter veltrimmede områder kontra medlemmer der vægter biodiversitet på højeste plan.

Hvilke værdier skal vi vægte? føre videre?... og hvilke er udlevet – intet af det er rigtigt eller forkert, men det viser behovet for bredde og rummelighed i bestyrelsesarbejdet.

-----  
Vi har heldigvis flere frivillige kræfter – det vises i at vi er en stor bestyrelse, det vises i renoveringen af vores smukke mølle på den anden side af foreningshuset og det vises ikke mindst ved at en fest som denne kan stables på benene – så STOR tak til jer!

-----  
Og inden jeg giver ordet til byens borgmester Michael Ziegler, vil jeg lave lidt reklame for bestyrelsens FB gruppen: OF-Møllehøj

Og opfordre jer der tager fotos til at sende dem til [webmaster@of-mollehoj.dk](mailto:webmaster@of-mollehoj.dk) – så bliver der lavet en folder på vores hjemmeside OF-MOLLEHOJ.DK

Sidst og absolut ikke mindst – tænk på miljøet og genbrug jeres glas/krus – der ligger sprittudser i boderne!

Må vi få en fantastisk fest!